



*De boekvoorstelling heeft plaats in het 'House of Compassion' Je kan er een tentoonstelling bezoeken over de slavernij vroeger en nu.*

## Boekvoorstelling

# Een wereld van verdoken slavernij

Slavernij is niet alleen een verschijnsel van 2000 jaar geleden of van de laatste vijf eeuwen met de slaven-driehoek Europa-Afrika-Amerika. Momenteel hebben er wereldwijd meer mensen met nieuwe vormen van slavernij te maken dan er in de eeuwenlange trafik Afrikaanse slaven gedeporteerd werden. Denk maar aan de wantoestanden in heel wat Europese slachthuizen. Ook de planeet zelf wordt tot slaaf gemaakt en uitgebuit. De auteur kaart de menselijke drama's aan vooral in de Braziliaanse Cerrado. Hij legt telkens de link naar de Europese verantwoordelijkheid in deze sociale en ecologische vernietiging.



### Sprekers:

Marcel Cloet, 'House of Compassion'  
John Vandaele, journalist MO\*  
Wies De Troch, Wervel  
Luc Vankrunkelsven, auteur  
Mieke Peeters, Grootouders voor het klimaat



### Praktisch

25 september 2020 om 19u30  
'House of Compassion' (Begijnhofkerk)  
Begijnhof 7, 1000 Brussel



Mondmasker verplicht