



leen

Tafelen op zee

Je lacht een zon bij de dag
Vult de zee genietend met
wat jij in mensen ziet; het beste
Je versiert zorgzaam de bordjes met liefs
En appelsienzoets
Voor Suzan en Loes
Je sprankelt de champagne bij
toast op je gezin
terwijl je balanceert op een ruwe rots
Je positiviteit spat op, verfrist, verkoelt
Fijne nasmaak, zoete herinnering
Zoals jij deugddoend van de oesters nipt
koesteren wij de zee, parel die je bent
We vangen de warmblauwe golven
ze overspoelen ons hart met liefde



Leen Dhaese

29.12.1959 - 10.02.2021